

ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 09 - September 2005



Gevaar voor elke burger in Israël > Pagina 16



Is het voor Sharon spoedig afgelopen? > Pagina 19



Een nieuwe vijand van Israël > Pagina 20



Een nationaal TRAUMA



בית שלום
www.beth-shalom.nl

Pagina 10

■ DR. GERSHON NEREL

De amandelboom in de Bijbelse tuin van Yad Hashmonah

De Bijbelse tuin in Yad Hashmonah, de Joods-Messiaanse moshave (nederzetting waarin coöperatief wordt samengewerkt met een economische doelstelling) in de buurt van Jeruzalem, spreekt met zijn symboliek tot veel mensen. Elk jaar komen honderden Israëli's en bezoekers uit het buitenland, om de tuin te bezichtigen en zich in de atmosfeer van Bijbelse tijden te verplaatsen. De bomen, de steenterrassen, de gebouwen en de archeologische vondsten, laten de boodschap van de Bijbel weer levend worden. In de regel worden de rondleidingen door de Bijbelse tuin voor grote en kleine groepen door leden van de moshave Yad Hashmonah gedaan. Een rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. De tuin maakt een concrete uitbeelding mogelijk van de Bijbelse beeldspraak en een betekenis van Bijbelse symbolen vanuit de Hebreeuwse taal.

Twee uit Jeruzalem-steen gebouwde bogen vormen de hoofdingang van de Bijbelse tuin. Bij de oostelijke boog zijn, behalve verschillende boomsoorten, ook bloeiende amandelbomen te zien. In het Judese heuvelland groeien de amandelbomen ook in het wild. Tegen het einde van de winter kondigt hun witte bloesem de komst van het voorjaar aan.

In het Hebreeuws heten zowel de amandelboom alsook zijn vrucht SHAKED. In het boek Jeremia staat wat dit betreft nu het volgende voorbeeld: *«En het woord des Heren kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. Daarop zeide de Here tot mij: Gij hebt goed gezien, want ik waak over Mijn woord om dat te doen»* (Jer. 1:11-12). In de Hebreeuwse tekst staat een woordspeling, dat iedereen, die de Hebreeuwse taal beheerst, meteen opvalt. Het hoofdwoord SHAKED (Amandel) en het werkwoord LISHKOD (waken) hebben een gemeenschappelijke taalkundige wortel (Sh'k'd). Terwijl het hoofdwoord SHAKED een boom weergeeft, die slechts éénmaal per jaar vruchten draagt, ligt het zwaartepunt van de betekenis van het verwante werkwoord LISHKOD op het vasthouden aan één doel, in een voortdurend proces en een duurzame houding, niet op een slechts éénmaal plaatsvindend gebeuren.

Wanneer men daarom een amandelboom ziet of er over leest, wordt men door de beeldspraak van de wortel Sh'k'd aan de trouw en de waakzaamheid van God herinnerd. Ook de vrucht van de amandelboom wordt zo tot een teken van herinnering aan God als Degene, Die Zijn Woord altijd houdt. Daarom gebruikt de profeet Jeremia ook hetzelfde werkwoord uit de wortel Sh'k'd in samenhang met de relatie van God tot Israël, wanneer hij schrijft: *«en het zal gebeuren, zoals ik wakker (Sh'k'd) ben geweest om hen uit te rukken en af te breken, te verwoesten en te verdelgen en rampen over hen te brengen, zo zal ik wakker (Sh'k'd) zijn om hen te bouwen en te planten, luidt het woord des Heren»* (Jer. 31:28 en 44:27). Anders uitgedrukt betekent het, dat God absoluut rechtvaardig is en het beste weet, wanneer Hij ons mensen straft en wanneer Hij ons belooft.

God zorgt werkelijk op goede en rechtvaardige wijze voor Zijn volk Israël en voor allen, die Hem vertrouwen. Hij is steeds waakzaam en Hij zet alles op alles, Zijn beloften over het herstel van Israël te vervullen, niet alleen in nationaal, maar ook in geestelijk opzicht.

De Here waakt (Sh'k'd) over Zijn heilig Woord, om het uit te voeren. Het unieke van de Hebreeuwse taal maakt het daarom mogelijk, het hoofdwoord en het werkwoord rondom de amandelboom tot een beeldende les te combineren.

Ook in het Hebreeuwse Nieuwe Testament (in de uitgave van Delitzsch) vindt men veel van de wortel Sh'k'd afgeleide vormen. Zo verschijnt het werkwoord alleen in de leringen van Yeshua (Jezus) in meer dan een dozijn verzen, voornamelijk in de gebiedende wijs. De gelovigen worden aangespoord, waakzaam te zijn of te waken. De Here gebiedt ons, waakzaam (Sh'k'd) te zijn, een heilig leven te leiden en op Zijn terugkeer voorbereid te zijn. Zo wordt door hetzelfde werkwoord met de wortel (Sh'k'd) de discipelen van Yeshua (Jezus) gezegd: *«Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt»* (Mt. 24:42, 25:13). Verder zegt de Here tot hen: *«Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt...»* (Mk. 14:38).

De amandelboom en zijn vrucht dragen er dus ook toe bij, dat wij over het gebod des Heren, wakker te blijven en steeds bereid te zijn, nadenken en er ook over spreken. Daardoor blijven wij steeds zeer waakzaam, want de tijd is kort. Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de Bijbelse tuin van Yad Hashmonah ons helpt, zowel in reëel alsook in symbolisch opzicht, een brug te slaan tussen onze generatie en de beeldende rijkdom van het Woord Gods. In werkelijkheid dient de hele tuin met zijn planten en gebouwen en archeologie als een pedagogisch middel, om getuigenis af te leggen over de waarheid van de Bijbel, met andere woorden, Jezus Christus.

Commentaar: God Zelf is de Wachter en Hoeder van Israël, die sluimert noch slaapt, zoals het in Psalm 121:4 staat. Maar Hij stelde ook mensen, zoals de profeten, als wachter over zijn volk aan. Een voorbeeld is Ezechiël. Tegen hem zei God: *«Mensenkind, u heb ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen»* (Ez. 3:17).

Ook in de huidige tijd heeft God mensen nodig, die Zijn boodschap doorgeven. Zo staat het bijvoorbeeld geschreven in Jesaja 62:6-7. Daar is sprake van het toekomstige herstel van Jeruzalem. *«Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde»*

De broeders en zusters in Yad Hashmonah zien in dit ambt van wachter, hun bijzondere roeping. Wij kunnen hen helpen, deze opdracht uit te voeren, doordat wij hen financieel steunen, opdat de Bijbelse tuin, die een belangrijk instrument in hun hand is, onderhouden en uitgebouwd worden kan. Onze broeders en zusters in Yad Hashmonah zijn de vrienden van de Beth-Shalom-vereniging van harte dankbaar voor elk bijdrage! Wie voor dit project geven wil, kan dit door middel van bijgevoegde acceptgirokaart doen onder vermelding van: Yad Hashmonah. Elke euro gaat zonder enige aftrek naar Israël verder. FW