



Gevaar door raketten
Pagina 13



Revolutionair ademhalingsapparaat
voor onder water Pagina 2

ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 4 - April 2007

Pascha en Pasen: een onafscheidelijke verbinding

Pagina 5



בית שלום
www.beth-shalom.nl

■ EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

De eerste tijdschriften van de Messiaans-Joodse beweging in Israël – een historische terugblik (deel 1)

«Als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd» (Ez. 33:4).

DR. GERSHON NEREL – DEEL 9

In de herfst van 1953 verscheen in Haifa de eerste uitgave van het tijdschrift «Kol Shofar» Messiaans Joods Journaal». De uitgever was Moshe Immanuel Ben-Meir (1904-1978). Hij was al sinds de mandaattijd, in Messiaans-Joodse kringen in het land Israël, een zeer bekende persoonlijkheid. In de jaren 1930 was Ben-Meir secretaris van de «Maatschappij van Hebreeuwse Christenen (Messiaanse Joden) in Palestina». (The Fellowship of Hebrew Christians in Palestine). Dit ambt bekleedde hij ook in de jaren 1940. De organisatie noemde zich in ieder geval tijdelijk «Hebreeuws-Christelijke Alliantie van Palestina en het Midden-Oosten) The Hebrew Christian Alliance of Palestine and the Near East).

In het voorwoord van «Kol Shofar» (Hebr. Stem van de Bazuinen) bemerkten de lezers, dat dit tijdschrift er toe dienen zou, betrekkingen aan te knopen tussen de weinige Joden, die als discipelen van Yeshua verstrooid over heel Israël leefden, zonder elkaar te kennen. In de toenmalige tijd hielden veel gelovigen hun geloof in Yeshua geheim, zodat zij alleen bij de Here bekend waren. Daarom was het doel van «Kol Shofar», de overal in het land levende, nietige minderheid

raël, die op een vrijdag in februari 2007 op het beste zendmoment van Channel 2 vertoond werd. In de documentaire spraken onder meer jonge gelovigen uit de Messiaanse Moshave Yad Hashmona, over hun geloof. Later werd dit getuigenis ook via internet gepresenteerd. Het kwam tot talrijke reacties van bezoekers van de website.

Immanuel Ben-Meir verklaarde waarom het door hem uitgegeven tijdschrift de naam «Kol Shofar» (Stem van de Bazuin) droeg: «De shofar heeft verschillende klanken, tonen van verbrokenheid en triomf. «Kol Shofar» wil al deze tonen weergeven. Delen van dit tijdschrift handelen over de verbrokenheid, de negatieve kant van ons leven. In andere delen gaat het om de klanken, die noch slecht noch goed zijn en geen schade aanrichten. Tenslotte zijn er echter ook delen, waarin de toon van de grote triomf aangeheven wordt, de boodschap van God en Zijn verlossing, Zijn liefde en barmhartigheid. Deze tonen moeten ons moed schenken tot een leven en ommekeer, vertrouwen en overwinning».

Abraham Ben-Shraga (Poljak, 1900-1968), een andere auteur van «Kol Shofar», riep de gelovigen in de nieuwe staat Israël er toe op, «de koninklijke vlag van de Messias hoog te houden en Zijn wederkomst te verkondigen ... De genade van God zal tot Zijn verbondsvolk terugkeren». Om het anders te formuleren:

Ben-Meir en Poljak verwachten een nieuw tijdperk, waarin de Israëliische gelovigen in Yeshua letterlijk tot een profetisch punt in de wereldgeschiedenis terug moeten keren. Dit moet vooral

tot uitdrukking komen door de verkondiging van een nieuwe en tegelijk oude, in de Hebreeuwse Bijbel gewortelde boodschap. Bovendien vertegenwoordigden Ben Meir en Poljak de mening, dat Messiaanse Joden zich aan de Bijbelse kalender met de sabbat op de zevende dag moeten houden. Hun bijeenkomsten moeten op sabbat plaatsvinden, omdat «een Jood, die de heilige sabbat veracht, in werkelijkheid niet in de realiteit van God gelooft». Daaruit kunnen wij concluderen, dat voor meer dan vijf decennia geleden, het houden van het sabbatsgebod in Israël, niet voor alle Messiaanse Joden zo vanzelfsprekend was, als dat vandaag het geval is. Destijds hielden veel gelovigen in Yeshua de zondag. Vandaag vindt bij meer dan 100 Joods-Messiaanse gemeenten en groepen in Israël, de wekelijkse dienst op sabbat plaats.

Oorspronkelijk zou het tijdschrift «Kol Shofar» om de twee maanden verschijnen. Maar deze visie zou niet in vervulling gaan. Slechts het eerste – en laatste – nummer van dit tijdschrift werd gepubliceerd. Pas zeven jaar later verscheen een ander, door Joodse gelovigen uitgegeven, Messiaans tijdschrift. Daarover zullen wij in het volgende nummer berichten. ■



Schofarhorn

van de Joodse gelovigen in Yeshua, te bemoedigen en «een einde te maken aan het beschamende bestaan in de verborgenheid». Tijdens de mandaattijd hadden veel gelovigen nog steeds angst voor maatschappelijke en economische begrenzing, net als de Joodse gelovigen in Yeshua in de vele eeuwen durende diaspora.

Wanneer men de situatie van deze «Nicodemus-gelovigen» in de eerste jaren van de staat Israël met de huidige tijd vergelijkt, kan men ondubbelzinnig vaststellen, dat Messiaanse Joden vandaag niet meer het idee hebben, dat ze in het verborgene moeten leven of zich in de «catacomben» moeten verbergen. Misschien voelen enige nieuwe immigranten onder hen, die in Yeshua geloven, dit nog steeds zo, maar de overweldigende meerderheid van de Messiaanse Joden in Israël houdt vandaag hun geloof niet meer geheim – het tegendeel is het geval. Messiaanse Joden en ook hun kinderen, spreken vandaag vol overtuiging over hun hoop en hun geloof in Yeshua als de Zoon van God, hun Here en Verlosser. Een actueel voorbeeld is een televisie-uitzending over Messiaanse Joden in Is-