



Revolutie in de  
landbouw Pagina 10



Christenvervolgingen in  
PA-gebieden Pagina 15

# ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 11 – November 2006

# Terreur

contra

# Trouw

toch is de overwinning  
voorbestemd



בית שלום

[www.beth-shalom.nl](http://www.beth-shalom.nl)

Pagina 5

■ EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

## De geest en de kracht van Elia voor de terugkeer van Yeshua

«Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaders terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaders ...» (Mal. 4:6-7).

### DR GERSHON NEREL – DEEL 4

De Bijbel spreekt over het verschijnen van drie «Elia-figuren» in relatie tot het «herstel van alle dingen» voor de terugkeer van Jeshua. In het Oude Testament lezen wij over de eerste Elia, Elia de Tisbiet, de verkondiger van de boodschap van de Goddelijke waarheid. In het Nieuwe Testament vinden wij de tweede Elia, Johannes de Doper, de voorloper van de eerste Komst van de Messias. Dan, in de profetie over de eindtijd van Maleachi, lezen wij over een derde Elia, die wij ook als de «Dienaar van de Here» betitelen kunnen. Hij verkondigt een unieke leer en vermaning van de tweede komst van de Messias.

persoonlijkheid van deze figuur te belichten. Veeleer wil ik de kenmerken laten zien, die bij de dienst van Elia behoren. Wanneer wij er van uitgaan dat de eindtijd reeds in onze dagen aangebroken is, moeten wij op de dienst van de derde Elia wijzen, vooral vanwege de daarmee verbonden uitwerkingen op de wereld en in het bijzonder de wereldwijde gemeente der gelovigen. In dit artikel gaat het mij vooral om de beide voorlopers van de derde Elia. Het zwaartepunt van mijn volgende bijdrage ligt dan op de dienst van de derde Elia, de Elia van de eindtijd.

#### Elia de Tisbiet (hebr.: hatishbi).

De dienst van Elia de Tisbiet, vond plaats in de negende eeuw v. Chr. en deze werd door zijn opvolger Elisa voortgezet. Wij kunnen de Hebreeuwse vorm van de naam Tisbiet niet alleen als geografische aanduiding zien, maar ook als een fonetische toespeling op het woord TESHUVA,

na ... Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des Heren alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderd vijftig man» (1 Kôn. 18: 21-22). Deze oproep tot ommekeer of bekering was lang voor de verwoesting van de eerste tempel (568 voor Chr.) en lang voor de eerste ballingschap van Israël te horen.

De eerste Elia was geen engel, maar een mens van vlees en bloed, een profeet en leraar, die plotseling onverwacht opdook. Hij werd door God buiten de priesterlijke orde om rechtstreeks verkoren en geleid en werd noch door het priesterschap noch door het instituut van de tempel in zijn dienst bevestigd. Zijn taken vervulde hij meestal alleen, zonder de formele erkenning door de machtigen in het land. Maar buiten hem was er toch nog een minderheid van 7000 gelovigen. Het gebied, waarin zijn dienst plaatsvond, omvatte het land Israël en concentreerde zich daar vooral op de Joden.

Wij kunnen de eerste Elia vooral als «conservatief radicaal» of als «Bijbelse fundamentalist» betitelen. Hij sloot geen compromissen, wanneer het om de absolute waarheid ging, ja, hij was zelfs bereid er voor te sterven. «Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen» (1 Kôn. 19:10).

**Johannes de Doper (Hebr.: hamatbil).** Johannes de Doper was de tweede Elia. Hij trad in de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. op, riep Israël op tot terugkeer (Teshuva) en liet voor de mensen een unieke «alarmerende oproep» over de Messias klinken. Dat gebeurde voor de verwoesting van de tweede tempel en voor de tweede verbanning van Israël door de Romeinen. Over Johannes zei de engel Gods: «en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaders te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden» (Lk. 1:16-17).

«Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na!»

Ik zou reeds aan het begin van mijn bijdrage willen onderstrepen dat het er mij in deze studie niet om gaat, de Elia van de eindtijd aan een bepaalde persoon te verbinden of de

een terugkeer tot God. «Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem

du s ommekeer of boete. Zo riep Elia Israël op zich te bekeren en tot



Net als Elia, de Tisbiet, was ook Johannes de Doper geen engel. Hij was een mens van vlees en bloed, echt een leidende persoonlijkheid, pragmatisch en realistisch en gevormd door een intense relatie met God. Ook hij verscheen plotseling en onverwacht. De facto kwam hij als «een bliksemslag uit heldere hemel», trad alleen op, maar had toch ter plaatse enige aanhangers en discipelen. Ook de tweede Elia werd direct door God verkozen en geleid. «Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft, die hore!» (Mt. 11:13-15).

Hoewel Johannes de Doper in een priesterfamilie geboren werd was hij voor het religieuze establishment een buitenstaander, zonder officieel gezag. Veel mensen verweten hem zelfs, dat hij door een boze geest bezeten was (vgl. Mt. 11:18). De omgeving, waarin hij werkte, was het land Israël. Hoewel hij zich voornamelijk tot Joden keerde, was hij open tegenover niet-Joden. Daarom keerde hij zich ook tot de Romeinse soldaten (vgl. Lk. 3:14).

De voorloper voor de eerste komst van de Messias had een machtige profetische boodschap over het «herstel van alle dingen». In het Mattheüsevangelie lezen wij, hoe de discipelen zich tot Yeshua keerden en Hem vroegen: «... Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat **Elia** eerst moet komen? Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden...» (Mt. 17:10-12). Het Marcusevangelie bevat dezelfde boodschap. «En zij vroegen Hem en zeiden: Waarom zeggen de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Hij zeide tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles; maar hoe staat er dan geschreven van de Zoon des mensen, dat Hij veel moet lijden, en dat Hij veracht zal worden? Maar Ik zeg u: ook is Elia gekomen, en zij hebben met hem gedaan wat zij wilden...» (Mk. 9:11-13). Johannes de Doper zei van zichzelf echter niet, dat hij de tweede Elia was: «En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem

priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? En hij beled en ontkende het niet; en hij beled: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft» (Joh. 1:19-23). Toch heeft Jeshua Zelf helder en duidelijk bevestigd, dat Johannes inderdaad de tweede Elia was. Johannes was een uiterst nederig mens en wilde zichzelf niet als Elia betitelen. Daarom liet hij dit aan de Zoon van God over om dit getuigenis over hem af te leggen.

**Wat herstelde de tweede Elia?** Door zijn leer en zijn dienst van waarschuwing (vgl. Lk. 3:18)

deed de tweede Elia een diep bewustzijn over de zonde ontwakken en wel bij de mensen

die naar hem wilden luisteren. Hij onderstreepte de noodzaak van een persoonlijke en praktische bekering, waarbij de liefde voor de wereld door een op de Bijbel gerichte relatie met God vervangen moest worden. Hij spoorde de mensen er toe aan, hun gewone denken en handelen te veranderen en zich weer op het ware fundament van hun geloof te oriënteren. Anders uitgedrukt luidde zijn boodschap, menselijke tradities en denkwijzen af te leggen. Hijzelf was daarin een voorbeeld met zijn extreem eenvoudige leven, met zijn vastberaden woorden en zijn onbevreesdheid, wanneer hij anderen onder de leiding van de Heilige Geest terechtwees.

Johannes de Doper was niet gekomen, om de oude tradities van de Joodse wijzen weer te herstellen. Hij wees onmiskenbaar op de Ene, Die veel groter was dan hij, Die niet zou komen om met water te dopen, maar met Geest en vuur (vgl. Lk. 3:16). Deze tweede Elia steunde niet op de canonieke autoriteit van het Joodse establishment, maar hij verlangde van zijn toehoorders een to-



«Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan!»

tale afhankelijkheid van goddelijke autoriteit. Daarom hield zijn dienst ook het herstel van een persoonlijke en directe verbinding met God, de Vader en Zijn Zoon in. De facto bracht Johannes reeds het motto van Jeshua in praktijk: «Wordt als een kind». Johannes bereidde de mensen er op voor, zich in hun denken op Jeshua te oriënteren, wiens boodschap luidde: «Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan» (Mt. 18:3). Met zijn persoon en leer was Johannes de Doper, de tweede Elia, een levend voorbeeld voor de mensen voor de ommekeer van het hart. Elke volwassene moet een radicale ommekeer voltrekken, om voor God als een klein kind te worden. Volwassen zijn betekend, met de Schepper nog altijd een *kinderlijke*, niet *kindse*, relatie te hebben. ■