



Israël en het Europese
Parlement Pagina 11



Het verbond van Israël
met de USA Pagina 18

ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 10 - Oktober 2006

«Ook zult gij horen van

oorlogen en van
geruchten

van oorlogen ...»



בית שלום
www.beth-shalom.nl

Pagina 5

■ EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

Geschiedenis van de Messiaanse Joden in Galilea: de vroege jaren in Safed en Haifa (1887-1920)

«En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had» (Mt. 28:16).

DR. GERSHON NEREL – DEEL 3

Kruis en olijfbom. Op woensdag 28 juni 2006 werd ik uitgenodigd om op de «Achtste Jaarconferentie over nieuwe Studies met betrekking tot de Geschiedenis in Galilea» een voordracht te houden. De plaats van de manifestatie was het Academische College in Tel-Hai, tussen Kiryat Shmona en Metulla aan de Libanese grens. Het thema van mijn voordracht luidde: «Kruis en Olijfbom: Het werk van Messiaanse Joden (Hebreeuwse christenen) in Haifa en Galilea in de eerste helft van de 20e eeuw». In mijn powerpoint-presentatie verwerkte ik ongeveer veertig beelden van de geschiedenis van de moderne Joodse gelovigen in Yeshua in Galilea.

De tweedaagse conferentie werd door een wetenschappelijk team van het Tel-Hai College georganiseerd. Op de manifestatie werd een veelvoud van thema's aangeboden. De 35 voordrachten droegen de titel als «Historische gebeurtenissen in Galilea in het Verleden, het Osmaanse Rijk en de Mandaatstijd», «Geografie en heilige plaatsen in Galilea» en «Militaire geschiedenis van Galilea».

In mijn voordracht sprak ik over het herstel van de Messiaans-Joodse tegenwoordigheid in Galilea. Als opschrift gebruikte ik de symbolische ontmoeting tussen Kruis (Yeshua) en de Olijfbom (Israël), in overeenstemming met de beeldspraak van de apostel Paulus in de Romeinenbrief (hfdst. 11). Dit herstel, namelijk het ontstaan van een Messiaans-Joodse groepsidentiteit, begon in het midden van de 19e eeuw en vond ook plaats in een gebied, waarin de Messias Yeshua 2000 jaar geleden Zijn dienst begon. In deze tijd waren zowel in Galilea alsook in Judea de eerste Joodse discipelen nauw verbonden met het nationale Israël.

Een herleving in de nieuwe tijd. Bij deze thematiek moet men er acht op slaan, dat het in het land Israël ongeveer tussen de 5e en de 19e eeuw na Chr. geen Messiaans-Joodse gemeenten waren. Deze groeperingen verdwenen langzamerhand, om redenen, die wij op deze plaats niet kunnen toelichten. In dit artikel en misschien in andere artikelen zal ik enige hoofdstukken uit de jongere geschiedenis van de in Galilea wonende en werkende Joodse gelovigen in Yeshua belichten.

Ben-Zion Friedman (1852-1916) was een echte pionier in Galilea. De voormalige rabbijn werkte later in de stad Safed als zending voor de *London Jews Society* (LJS).

Ongeveer 30 jaar lang legde Ben-Zion onder het Joodse volk een effectief getuigenis over Yeshua af. Samen met zijn

vrouw en een kleine staf van medewerkers runde hij in Safed een ziekenhuis, een apotheek en een school. In deze inrichtingen boden zij naast de boodschap van Yeshua ook humanitaire hulp aan, en wel zowel voor Joden alsook voor Arabieren. Ben-Zion was een zeer productieve auteur en vertaler. Door zijn in de «heilige taal» vervatte werken vormde hij een wezenlijke bijdrage voor de herleving van de Messiaanse vocabulaire in het Hebreeuws. Friedmans tijdgenoten onder de doorsnee Joden erkenden,

dat hij niet ter wille van materiële voordelen «geconverteerd» was, zoals menigeen veronderstelde. Tientallen jaren lang verdroeg hij bereidwillig de vernedering en spot van zijn orthodoxe burens.

David Christopher Joseph (1836-1919) was nog een Messiaanse pionier. Het zwaartepunt van zijn werk lag in Haifa. «Mr. Joseph», zoals hij steeds genoemd werd, stichtte zijn eigen werk onder de naam «Evangelical Mission to Israël» (Evangelische Missie voor Israël). Lang voor Theodoor Herzl werd hij tot een «Bijbelse Zionist». In het jaar 1896 kwam mr. Joseph naar Haifa, om daar de boodschap

Het zwaartepunt van mr. Josephs werk lag in Haifa



van Yeshua te verkondigen, nadat hij dit werk enige jaren lang in Jeruzalem gedaan had. Vanuit Haifa bereisde hij heel Galilea en bezocht ook Akko, Nazareth, Tiberias en Safed. Hij sloot vriendschap met Ben-Zion Friedman. Op de berg Karmel verwierf mr. Joseph twee grote gebouwen. Daar stichtte hij een kliniek en een school voor kinderen uit de nabije omgeving. Dit werk groeide langzamerhand. Tenslotte ontstond in Haifa en heel Galilea een grote verkondigingdienst onder Joden en niet-Joden. ■