



Pessach-feest in het Witte Huis • 12



Israelische producten geliefd • 16

ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 6 – Juni 2009

Mozes, Jezus en de toekomst van Israël – deel 2

Pagina 4



בית שלום
www.beth-shalom.nl

EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

Het rabbijnse jodendom en Joodse gelovigen in Yeshua (2)

«Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt» (Joh. 17:3).

DR GERSHON NEREL – DEEL 35

Net als tweeduizend jaar geleden zijn ook vandaag Messiaanse Joden een doorn in het oog van het rabbijnse jodendom, vooral vanwege de aanhoudende discussie over de godheid en het Zoon van God zijn van Yeshua. In dit opzicht staat het moderne rabbijnse jodendom dichter bij de islam dan bij het christendom. Per slot van rekening wordt er bij de islam vijf keer per dag verkondigd: «God is één. Hij heeft GEEN zoon.» In tegenstelling daartoe is het voor allen die in Yeshua geloven van fundamentele betekenis dat er een Vader, een Zoon en een Heilige Geest zijn. Bovendien kunnen mensen die zich op de Bijbel oriënteren het kruis en de ware betekenis daarvan niet zomaar onder het tapijt vegen.

Maar hoe is dat nu met de rabbijnen die op de «stoel van Mozes» (Mat. 23:2) zitten? Omdat dit ook tegenwoordig nog zo is, onderwerpen Messiaanse Joden zich vooral bij «technische» kwesties aan hun leiders. Bijvoorbeeld als het er om gaat een *mohel* (besnijdenisspecialist) voor een *brit mila* (besnijdenis) te regelen, een huwelijksluiting onder een *choepa* (trouwbedekking) te verrichten of een *mezoza* aan de deurpost aan te brengen. Een *mezoza* is een klein metalen of houten kokertje met daarin een strook perkament met de verzen uit de Thora over de plicht van de Joden om God lief te hebben en Zijn geboden te houden. Dit kokertje met verzen uit de Schrift wordt bij de huisdeur en bij elke woonkamer aan de, van buiten gezien, rechter deurpost aangebracht. Ook bij begrafenissen op een Joodse kerkhof maken Messiaanse Joden gebruik van de diensten van het orthodoxe *chewra kadisha* (uitvaartbedrijf), als deze instelling bereid is om een Jood ter aarde te be-

stellen die in zijn leven openlijk voor zijn geloof in Yeshua is uitgekomen.

Ik wil echter benadrukken dat Messiaanse Joden bij theologische kwesties en als het gaat over de leer van de Bijbel onder de leiding van de Heilige Geest alleen op de canonieke geschriften van de Bijbel behoren af te gaan. Zo behoren in Yeshua gelovige Joden bij hun uitspraken over de leer en bij hun bijbeluitlegging het Oude en Nieuwe Testament als eenheid te behandelen, met name bij vragen op het gebied van de christologie en de eschatologie (leer van de eindtijd). Daarom dienen Joodse gelovigen in Yeshua met het oog op het traditionele jodendom altijd zorgvuldig af te wegen welke tradities zij daarvan willen overnemen en welke niet.

Bij het houden van de Thora behoren Messiaanse Joden zich uitsluitend op de leer van onze Heer Yeshua te oriënteren. De Thora is nog steeds geldig omdat Yeshua Zelf haar geldigheid heeft bevestigd (Mat. 5:17). Dat betekent ook dat de uitverkiezing en het unieke van Israël ook nu nog geldt, en wel voor het moderne en oude Israël als *een en hetzelfde* volk. Ook het landverbond dat God met de aartsvaders voor hun nakomelingen en dus voor heel Israël heeft gesloten is onherroepelijk. De verbondsrelatie tussen onze hemelse Vader en Yeshua en Israël wordt bevestigd door het *Brit Hadasha* (het Nieuwe Verbond resp. het Nieuwe Testament) en niet door dierenoffers. Het nationale en territoriale herstel van Israël in de huidige tijd leidt tot een geestelijke herleving in de toekomst. Dan zal Israël Hem herkennen die het doorboord heeft (Zach. 12:10).

Vandaag de dag zijn Joden die in Yeshua geloven de eerstelingen in

een ontwikkeling die het hele Joodse volk betreft en die Paulus profetisch «*leven uit de doden*» noemt (Rom. 11:15). Israël zal, met Jeruzalem als hoofdstad, in het duizendjarig rijk van Yeshua een belangrijke rol spelen en door het Hebreeuws een unieke taak waarnemen. Toch blijft vandaag nog altijd de vraag: hoe moeten we ons aan de Thora houden? In de Evangeliën heeft Yeshua Zelf ons hier iets fundamenteels over gezegd. Hij heeft het gezag om de Thora uit te leggen, omdat Hij het Zelf was die Mozes op de berg Sinai de Thora gaf. Zo heeft Yeshua ook leringen uit de vijf boeken van Mozes gecorrigeerd, door bijvoorbeeld een einde te maken aan de praktijk van echtscheiding en het stenigen van zondaars te veroordelen. Bovendien gaf Hij ons als Heer van de sabbat de «sleutel» tot de heiliging van deze dag.

In de samenkomsten van hun gemeenten op sabbat spreken veel Messiaanse Joden met blijdschap het «*Shema Israel*» (Hoor, Israël) en de zegen van Aäron uit. Natuurlijk is het goed om deze teksten te herhalen, maar men behoort het Onze Vader (*Avinoe Shebashamayim*) niet door het «*Shema*» te vervangen. Verder is het ook zeer opbouwend om de zegen van Aäron aan te vullen met de zegen van de apostel (2 Cor. 13:13).

Tot slot dienen we er ons van bewust te zijn hoe belangrijk het bijbelse verstaan met het oog op het overblijfsel is. In Israël behoren veel mensen tot deze groep, onder wie ook orthodoxe Joden. Ze zijn oprecht op zoek naar de waarheid, maar zijn nog blind als het om de persoon van Yeshua gaat. Zo'n overblijfsel heb je overigens in elk volk en in elke natie. De Heer alleen kent het hart en de gedachten van deze mensen. En Hij weet ook wat de toekomst voor hen in petto heeft. ■