



Over terreur en
huichelarij • 10



Een miljoen dollar
weggeworpen • 20

ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 08 – Augustus 2009

Joël –

Woord van God puur, profetie

live, Israël er midden in Pagina 4



בית שלום
www.beth-shalom.nl

EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

Identiteit en geloofsbelijdenissen van Joodse discipelen van Yeshua in Israël (1) ²

«Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken...» (Joh. 16:13).

DR. GERSHON NEREL – DEEL 37

Als men de internetpagina's van Joods-Messiaanse gemeenten en organisaties analyseert, treft men bij de actuele geloofsbelijdenissen van Israëliische gelovigen in Yeshua een grote openheid aan bij het weergeven van wat men gelooft. De meeste teksten vermelden dat Yeshua de Messias de Zoon van God is en dat in Hem alle Messiaanse profetieën van het Oude Testament vervuld zijn. In de in het Hebreeuws gestelde geloofsbelijdenissen vindt de opmerkelijke lezer echter opvallend zelden niet-bijbelse uitdrukkingen als «Drie-eenheid» of termen als «alleen de Schrift» (*sola scriptura*). Wel wordt dikwijls de goddelijke uitverkiezing van Israël genoemd, alsmede de zekerheid dat de Heer al Zijn beloften aan Zijn volk zal vervullen. In deze Hebreeuwse geloofsbelijdenissen vat men het huidige Israël op als rechtstreekse opvolger van de aartsvaders en als legitieme erfgenaam van de op het bijbelse Israël betrekking hebbende beloften en verbonden.

Het is interessant dat in veel teksten over de fundamenteën van het geloof de identiteit van Joodse gelovigen in Yeshua in negatieve zin wordt beschreven, alsof ze willen benadrukken wat ze **niet** zijn. Zo kan men de volgende zinnen lezen: «Wij zijn geen aanhangers van een religie, maar gelovigen»; of: «Het geloof in Yeshua is geen aparte godsdienst, maar een rechtstreekse, natuurlijke voortzetting van de *Tanach* (Oude Testament); of: «Wij zijn geen kerk (kerkelijke instelling), maar een «Messiaanse vergadering». Men treft zelfs uitspraken aan als: «Wij zijn geen *notzrim* (christenen)». Daarmee wil men dan zeggen dat «we geen niet-joden zijn geworden, maar aan onze Joodsheid en ons Joodse erfgoed vasthouden». In sommige geloofsbelijdenissen gaat men ook in op het onderwerp verande-

ring van godsdienst en benadrukt men dat Joden die in Yeshua geloven niet tot een andere godsdienst zijn overgegaan, maar door hun geloof in de Messias pas de ware vervulling hebben gevonden of echte Joden zijn geworden.

Een andere «negatieve uitspraak» luidt: «De wereldwijde Gemeente van gelovigen in Yeshua is niet in de plaats van het volk Israël gekomen.» Kennelijk wil men met deze verklaring een tegenwicht bieden tegen de omstrede, nog altijd door bepaalde christelijke kringen aangehangen «ontervingleer» (of vervangingstheologie). Ergens anders is zelfs te lezen: «Wij voelen ons geen aanhangers van het christendom, dat een geïsoleerde, van het Joodse volk afgescheiden godsdienst is geworden. Veeleer is de Messiaanse beweging een kind van het jodendom.» In een ander voorbeeld staat: «...wij staan niet onder een opperrabbin of onder een paus.» Zulke verklaringen spreken voor zich.

Enkele geloofsbelijdenissen noemen ook «onze Messiaanse synagoge», zoals die van de gemeenten «*Roeh Israel*» (Herder van Israël) in Jeruzalem en «*Ohalei Rahamim*» (Tenten der barmhartigheid) in het noorden van het land. De in deze benaming vervatte boodschap is dat deze gemeenten zich als Joodse centra beschouwen waarvan de deuren ook open staan voor niet-joden. Deze «synagogale» identiteit blijkt bij de gemeenteleden ook uit het aanhouden van bepaalde rabbijnse tradities (*Halacha*), zolang deze niet in tegenspraak met het Oude en Nieuwe Testament zijn. Daarbij behoren bijvoorbeeld het lezen van de wekelijkse gedeelten uit de Tora en het gebruik van gebeden uit de *Siddoer*, het Joodse gebedenboek. In veel gevallen is de in de verschillende geloofsbelijdenissen uitgedrukte identiteit echter niet in bijbelverzen of bijbelse begrippen

verankerd. De samenstellers van deze verklaringen nemen de vrijheid om bij het weergeven van gedachtegoed en geloofspraktijk niet uitsluitend van de Bijbel uit te gaan.

Interessant is ook dat de geloofsbelijdenissen van de Israëliische gelovigen in Yeshua de centrale betekenis van het volk en het land Israël in het plan van God voor de eindtijd benadrukken. De samenstellers van deze verklaringen zijn het op één punt met elkaar eens: De laatste dagen van de wereldgeschiedenis staan voor de boeg, omdat in de afgelopen eeuwen veel bijbelse profetieën in vervulling zijn gegaan. Bij de spoedige wederkomst van Yeshua uit de hemel zal heel Israël Hem als de Verlosser aannemen, hevig bedroefd dat Hij de afgelopen tweeduizend jaar zo is afgewezen (vgl. Zach 12:10).

Bij deze geloofsbelijdenissen is echter ook veelbetekenend wat er in de verklaringen of geloof en identiteit wordt weggelaten. Een voorbeeld is dat er niet gewezen wordt op de in de evangeliën en in Openbaring genoemde geboden (Hebr. *Mitzvot*) van Yeshua Zelf. Yeshua roept Zijn discipelen dikwijls op om zich aan Zijn aanwijzingen te houden en ze op de weg van de waarheid dagelijks te vervullen. Zo zegt Hij bijvoorbeeld: «*Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven...*» (Joh. 15:10). Hoewel de verlossing tot vergeving van zonden slechts door genade en het geloof mogelijk is, benadrukt onze Heer hoe belangrijk het is om Zijn vele, in Zijn Woord gedetailleerd weergegeven geboden te houden. Deze duidelijk geformuleerde geboden van de Heer verlenen een ware Messiaanse identiteit pas haar zin, zowel voor Zijn Joodse als voor Zijn niet-joodse discipelen.

Deze op de internetsites van Joods-Messiaanse gemeenten en organisaties uit Israël gepresenteerde geloofsbelijdenissen vertonen steeds meer transparantie in de weergave van geloofsleringen, maar ook een groeiend zelfvertrouwen. Het laatste blijkt ook uit de vastberadenheid bij de verdediging van het geloof in Yeshua als Messias enerzijds (apologetiek) en de bereidheid om over tegenovergestelde meningen in gesprek te gaan (polemie) anderzijds. Natuurlijk staat de gehele bijbelse waarheid in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Daarom dienen we ons door de Heilige Geest in deze waarheid te laten leiden. ■