



De nieuwe Zionisten -
Pagina 17



Israëlische klarinettiste
geëerd – Pagina 19

ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 12 – December 2007



Licht in een donkere Wereld

De kerstboodschap is de boodschap van het licht, omdat de Zoon van God, het Licht der wereld, destijds in Bethlehem geboren werd. Daarom heeft deze lichtbrengende tijding de kracht, ook de zwartste duisternis te doorbreken! – Pagina 5



בית שלום
www.beth-shalom.nl

■ EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

Kerst: Yeshua, de Zoon van God en de Hoop van de wereld

«Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven» (Jes. 7:14).

DR. GERSHON NEREL – DEEL 17

In de evangeliën geeft Yeshua Zelf het duidelijke gebod, Zijn dood en Zijn bloed, dat Hij voor de oprichting van het Nieuwe Verbond met alle mensen vergoten heeft, waardig te herinneren. De Bijbel bevat echter geen aanwijzingen, om zijn geboorte te vieren. Desondanks kent men in bijna alle christelijke kerken en gemeenten de traditie van het kerstfeest. Wanneer de winter voor de deur staat, stellen daarom veel Messiaanse Joden zich opnieuw de vraag: «Moeten wij kerst of *chanoeka* (een acht dagen durend nabijbels, ook «feest der lichten» of «wijdingsfeest» genaamd ter herinnering aan de overwinning van de Joden over de Grieks-Syrische bezetting in het jaar 165 v. Chr.) vieren?

In veel Messiaanse gemeenten viert men enkel het *chanoeka*-feest volgens de Joodse kalender. Kerst wordt genegeerd, omdat het voor deze gelovigen een heidens feest is, waarbij de opgesierde dennenboom en geschenken op de voorgrond staan. Hoewel er in de hele Bijbel geen aanwijzingen over het *chanoeka*-feest zijn, wordt het in deze gemeenten als uitdrukking voor hun solidariteit met de Joodse geschiedenis en identiteit gevierd.

Andere Messiaanse Joden vieren zowel *chanoeka* alsook kerst, ook wanneer tussen beide feesten een tijdsverschil van een tot twee weken ligt. Volgens hen scheppen zij daardoor een band tussen de Joodse identiteit of, zoals zij het noemen, hun «Joodsheid» en hun geloof in hun Messias Yeshua. Dan bestaat er vandaag onder Joodse gelovigen in Yeshua nog een derde groep, die noch *chanoeka* noch kerst viert, omdat de beide feesten niet in de Bijbel genoemd worden.

In mijn Messiaanse gemeente in Yad Hashmona vieren wij weliswaar kerst, maar heel anders dan gebruikelijk. Tijdens onze dienst op sabbat voor 24 december vindt een bijzondere avondmaalsviering plaats, verbonden

met een Bijbelstudie over de betekenis van de menswording van onze Messias meer dan 2000 jaar geleden. Bij ons is geen kerstboom en wij geven elkaar ook geen geschenken. In deze dienst op sabbat voor kerst laten wij echter onze solidariteit zien met vele andere gelovigen in Yeshua in deze wereld. Reeds enige weken daarvoor, in onze dagelijkse gezinsbijeenkomsten thuis, richten wij onze opmerkzaamheid op het grote wonder en geheimenis van de menswording van Yeshua. Het Oude Testament is aangevuld met Messiaanse profetieën, die plaatsvonden, toen Yeshua in nederigheid en zwakte op aarde kwam. Hier wil ik slechts twee voorbeelden geven: «een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël» (Num. 24:17). En: «een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broeders, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied» (Deut. 18:18).

Helaas staan vandaag veel Messiaanse Joden afwijzend tegenover het Zoonschap Gods van Yeshua, hoewel de naam «Immanuel» in het Hebreeuws «God met ons» betekent. Wanneer wij echter niet zouden geloven, dat Yeshua de heilige Zoon van God is, Die nu aan de rechterhand van Zijn Vader zit (Ps. 110:1), zou ons geloof niets anders dan een afgodendienst zijn. Tenslotte mogen wij mensen slechts God de Vader en Zijn Zoon Yeshua aanbidden en nooit een schepsel van vlees en bloed.

Voor veel mensen is het eerste komen van

de Messias Yeshua een groot raadsel, omdat Hij tweeduizend jaar geleden als een arme, hulpeloze zuigeling op de wereld kwam en ongeveer 30 jaar later naar het kruis ging als een lam, dat naar de slachtbank gevoerd wordt. Zijn spoedige terugkeer naar deze planeet zal echter heel anders zijn dan Zijn menswording. Bij Zijn komst op de Olijfberg in Jeruzalem (Zach. 14:3-4, 12:10) zullen namelijk alle mensen op aarde Zijn goddelijke macht, kracht en heerlijkheid zien. Dan zal Israël Hem als Degene herkennen, Die het doorstoken heeft, en weeklagen over Zijn vernedering aan het kruis.

Slechts Yeshua kan en zal de problemen van onze zieke, lijdende planeet oplossen. Israëlische dagbladen en andere media hebben veel ophef gemaakt van de waarschuwingen van de Amerikaanse president George W. Bush over Iran als toekomstige atoommacht en het gevaar van een derde wereldoorlog. Vandaag leven veel mensen in grote angst voor apocalyptische gebeurtenissen. Daarom moet de hele mensheid er op gewezen worden, dat de terugkeer van Yeshua en de oprichting van Zijn nieuwe wereldorde de enige en grootste hoop is voor ons universum. ■



De negenarmige kandelaar, het symbool van het Chanoeka-feest