



ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 10 – Oktober 2007

Esther:

Niets over God of gebed

Het boek Esther: Noch de Naam van God noch een verwijzing naar de wet komt daarin voor; ook het verband met een godsdienst of de verwijzing naar een gebed zoekt men tevergeefs. Waarom werd het desondanks in de Heilige Schrift opgenomen?



■ EEN MESSIAANS PANORAMA OP JERUZALEM

Megiddo en de Eindtijd

«Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo» (Zach. 12:11).

DR. GERSHON NEREL – DEEL 15

In mijn lezing over het thema «Megiddo-Harmagedon en zijn toekomstige betekenis voor Galilea, Jeruzalem en de wereld: eindtijdverwachtingen uit het Nieuwe en Oude Testament tot aan het begin van de 21e eeuw», die ik op 24 Juni 2007 op de hogeschool «Tel-Hai Academisch College» gehouden heb, sprak ik over het zogenaamde syndroom van Harmagedon. Ik legde uit, dat seculiere intellectuelen vaak de bijbelse en geestelijke achtergronden weglaten, als ze in hun verhandelingen apocalyptische begrippen gebruiken. Evangelische resp. bijbelgetrouwe christenen en messiasbelijdende Joden zijn er daarentegen vast van overtuigd, dat het spoedige einde van de tegenwoordige wereldgeschiedenis zal leiden naar het begin van een nieuw tijdperk aangaande het complete heelal.

Verder zei ik in mijn lezing, dat de gelijkenis van de vijgenboom in het Mattheüs-evangelie (24:32-34) staat voor het huidige herstel van Israël in het land van zijn voorvaders en daarmee de profetieën in de *Tanach* (het Oude Testament) volgt, zoals ook Jezus zei: «Dit geslacht (deze generatie) zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt». Deze woorden hebben duidelijk betrekking op de directe nabijheid van eindtijdgebeurtenissen die wereldwijd plaatsvinden. Per slot van rekening is het volk en het land Israël «de wijzer op Gods klok» en zo vormt de geschiedenis van de mensheid een eenheid met de bijbelse profetie.

Ik zei ook dat volgens «de zesde schaal van Gods gramschap» in het boek Openbaring (16:12-16), Harmagedon, «de moeder van alle oorlogen» is. Deze zal in de derde wereldoorlog tot een hoogtepunt komen, als de natiën gezamenlijk tegen Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, zullen strijden. Deze gebeurtenis zal wereldwijde gevolgen hebben. De trouwe gelovigen van deze generatie zullen echter het verschrikkelijke lijden dat met al deze gebeurtenissen samenhangt, niet meemaken, omdat Jezus

(«de bruidegom») zijn volgelingen («de bruid») beloofd heeft, ze in een oogwenk te bevrijden en tot Zich op te nemen in de hemel (1 Thess. 4:16-17; Openb. 3:10).

De eindtijdoorlogen met Gog in Magog, evenals Harmagedon als de «as» daarvan, vormen ook de tijdskaders voor «een tijd van benauwdheid voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden» (Jer. 30:7). Degenen die niet op de opname zijn voorbereid, zullen een zware tijd moeten doormaken. Maar die de Here aanroepen, zowel Joden als niet-Joden, zullen gered

Daarna zullen de doden opstaan, de ene ten oordeel, de andere tot het eeuwige leven.

Aan het einde van mijn lezing zei ik, dat vele miljoenen gelovigen in de tegenwoordige wereld, een verband leggen tussen de eschatologische profetieën van de bijbel en actuele gebeurtenissen. Eindtijdfenomenen zullen zich niet alleen afspelen rond Megiddo-Harmagedon en tussen Galilea en Jeruzalem, maar ook de uiterste hoeken van de aarde bereiken. Daarom staan de oorlogen van Harmagedon in verband met een nieuw tijdperk, dat



De vlakte van Megiddo

worden: «En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn...» (Joël 2:32a).

Nadat ik over de slechte kanten van de eindtijdgebeurtenissen gesproken had, verwees ik ook naar de hoopvolle aspecten. Jezus zal op de Olijfberg verschijnen en heel Israël zal Hem aanschouwen, die zij 2000 jaar geleden doorstoken hebben. «Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo» (Zach. 12:11; zie ook Zach. 12:10-14). Bovendien zal Jezus in Zijn duizendjarig rijk een nieuwe wereldorde van vrede en gerechtigheid oprichten, in een tijd, waarin de satan gebonden zal zijn (Openb. 20:1-6).

de wereld te wachten staat. En zij hebben te maken met zowel donkere en verdrietige taferelen, als met vreugdevolle verwachtingen van licht en hoop.

De toehoorders reageerden heel verschillend op mijn presentatie. Sommigen meenden, dat genoemde aspecten helemaal niet ter zake doen en overdreven voorgesteld zijn. Anderen zeiden, dat deze onderwerpen om nader onderzoek en overdenking vragen, omdat men ze moeilijk kan negeren. Een oude vriend van mij vertelde me zowaar dat hij in de nacht na mijn voordracht niet had kunnen slapen. Tenslotte waren er deelnemers, die de plaats van bijeenkomst zwijgend verlieten. Het is echt onmogelijk, om bij een dergelijk onderwerp onverschillig te blijven. ■