



Rabbijnen bezochten  
de Tempelberg – Pagina 11



Jeruzalem, de veel  
geliefde stad – Pagina 17

**ISRAËL**  
NIEUWS UIT  
Nr. 7 – Juli 2007



# Waar «Hamastan» goed voor is...

*Nieuwe ontwikkelingen positief voor Israël?  
Lees het interessante artikel van Ulrich  
Sahm op Pagina 16*



בית שלום  
www.beth-shalom.nl

aanvallen op de gemeente en de Bijbel in de geschiedenis. Honderdduizenden christenen werden gedood en bijna alle Bijbelhandschriften verbrand. Tot op heden zijn er landen, waarin het verboden is, een Bijbel te bezitten. Dikwijls probeerden regeringen, de mensen ver van de Bijbel vandaan te houden of deze van hun af te nemen. Daarmee legden zij het beste getuigenis voor de kracht van deze boodschap af. De beroemde Franse rationalist Voltaire, die in 1778 stierf, beweerde zelfs, dat de Bijbel binnen honderd jaar alleen nog als antiquiteit te vinden zou zijn.

Maar er is nog een andere vorm van vernietiging van Gods Woord, die vandaag zeer actueel is: Men verbrandt en verbiedt de Bijbel niet meer, maar men zegt dat het woorden zijn, die door mensen geschreven zijn en waarop men zich niet werkelijk kan verlaten. Door doelgerichte verandering van betekenis wordt de kracht aan het Woord Gods ontnomen. Maar Gods Woord laat zich niet uitroeien.

Het gegeven in het boek Jeremia laat duidelijk zien dat God de vernietiging van Zijn woorden niet zomaar accepteert. Hij gaf Jeremia opdracht: *«Neem weer een andere rol en schrijf daarop al de vorige woorden die op de eerste rol stonden, welke Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft»* (Jer. 36:28). Dat was de tweede rol! Baruch schreef op het dicteren van Jeremia nog een

keer alles op, wat al in de schriftrol gestaan had en die koning Jojakim in het vuur geworpen had *«...en nog vele dergelijke woorden werden daaraan toegevoegd»* (v 32). Het is totaal onmogelijk, Gods Woord te vernietigen. God laat dat gewoonweg niet toe. Gods Woord houdt eeuwig stand, het geldt tot aan het einde der tijden! Daarbij komt onontkoombaar het woord uit Jesaja 40:8 bij mij naar boven: *«Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand»*.

Daar passen ook de volgende woorden van Jezus bij: *«De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan»* (Mt. 24:35). Gods Woord is de garantie van onze tijd tot in eeuwigheid. Denk er aan, wat Baruch met en door Gods Woord beleefd heeft: hij schreef twee rollen. Zijn opdracht bestond er eveneens uit, de eerste rol voor te lezen en te verkondigen, wat de Here in Zijn Woord tot het volk zei. Gods Woord: Hou er aan vast! Richt uw leven er naar! Blijf er stevig op staan! ■

<sup>1</sup> «Fingerprint of Jeremiah's Scribe», *Bibl. Archaeology Review* 22:2, maart/april 1996, p. 36-38

## YESHUA EN ISRAËL

### ■ EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

# Messiaanse getuigenissen in het tijdschrift «Tal» (Dauw)

*«Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden...»*  
(Ez. 36:25).

### DR. GERSHON NEREL – DEEL 12

Onder de artikelen in «Tal» (Dauw), het derde, door Joodse discipelen van Yeshua uitgegeven Hebreeuwse tijdschrift, vindt men ook een getuigenis, dat door Lilly Wreschner geschreven en in het 10e nummer van 1964 gepubliceerd werd. Dr. Lilly Wreschner (geb. op 22 juli 1908, gestorven op 11 mei 2003) werd in Zwitserland geboren. Daar studeerde zij filosofie en psychologie. In het jaar 1938 emigreerde zij naar Israël en woonde voornamelijk in Haifa. In de tijd van het Britse mandaat leverde zij, als ongetrouwde vrouw, een unieke bijdrage aan de verspreiding van de boodschap

van Yeshua in de Hebreeuwse taal. In het voorjaar van 1948 verzette zij zich tijdens de «Operation Mercy» (Operatie «Barmhartigheid») samen met enige Messiaanse Joden, tegen een evacuatie naar Engeland. In haar artikel met het opschrift «Ik zocht de waarheid» schreef zij: «Ik werkte hard in Eretz Israël, om de vervulling van de door Ezechiël verkondigde profetie 'Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden...' (hfdst. 36:25) te versnellen. Deze woorden werden tot het huis Israëls gesproken. Ik dank God en prijs Zijn heilige Naam, dat Hij mij de hele waarheid gegeven heeft en

mij de Messias van de God van Jacob geopenbaard heeft, de Koning der Joden, de Heerlijkheid van Israël en wel in de gestalte van de man uit Nazareth! Hij heeft ook Zijn Heilige Geest in mij uitgegoten, zoals het in de profetie van de profeet Joël geschreven staat». Lilly had vele jaren lang met haar Joodse identiteit als gelovige in Yeshua te kampen. Pas als gepensioneerde vond zij de Joodse wortels van haar geloof terug. Oorspronkelijk wilde zij haar levensavond in Haifa in het tehuis Ebenhaëzer doorbrengen, het enige bejaardenhuis voor Messiaanse gelovigen in Israël, maar zover zou het niet meer komen.

Moshe Immanuel Ben-Meir, de uitgever van «Tal», hield zich in die jaren intensief met de vraag bezig, in hoeverre Joodse discipelen zich aan de Thora moesten houden. Over deze vraagstelling werd in het tijdschrift dikwijls gediscussieerd. Zo ging het in drie nummers (nr. 2, 3 en 20) vooral om het thema «Gedenk de sabbatdag en heilig die» In nummer 14 uit het jaar 1965 stelde Ben Meir de vraag: «Is het verbod van het

gebruik van varkensvlees ongeldig geworden?» Zijn antwoord luidde: «De Here Yeshua heeft geen varkensvlees gegeten. Simon Petrus en Paulus hebben geen varkensvlees gegeten. Geen lid van de eerste Messiaanse gemeente heeft varkensvlees gegeten. Waarom zou ik van deze gewoonte afwijken en varkensvlees genieten (hoewel hem dat door het Nieuwe Testament zonder meer geoorloofd was Duitse red.)? En wat is er eigenlijk verkeerd aan het vlees van reine dieren? De Thora verenigt het volk Israël en verzekerd het zijn eeuwig bestaan. Zij bereidt de Joden er op voor, het volk van de verlossing te zijn ... Wij willen, dat het Joodse gelaat van de Here Yeshua door de Thora schijnt». (Daarmee wil de auteur nooit zeggen, dat gelovigen in Jeshua de Oudtestamentische wetten moeten houden, Duitse red.)

Tegelijkertijd publiceerde Ben-Meir echter ook een artikel over de gevaren van een onkritische houding ten op-

zichte van de tradities. In een artikel met het opschrift «De fundamenten van ons geloof», geschreven door «een Joodse gelovige» en eveneens in de tiende uitgave van «Tal» (oktober 1964) verschenen, stond, dat slechts de Heilige Schrift, dus Tenach (Oude Testament) en Nieuwe Testament, voor Joodse gelovigen in Yeshua als fundament voor hun geloof en leven dienen moet. Over het thema traditie uitte de schrijver zich als volgt: «Van de traditie gaat een groot gevaar uit, ook voor diegenen, die denken, dat hun oorsprongen uitsluitend in de Tenach liggen. Traditionele meningen kunnen onze denkwijze infiltreren en bij de uitwerking van geloofsprincipes de plaats van het geschreven woord in de Tenach innemen ... Elk persoon is een slachtoffer van deze soort hersenspoeling, die bewerkt wordt door de tradities, die via generaties in gezinnen of de maatschappij zijn overgeleverd en wij

zijn geneigd, in de Tenach meningen en visies te lezen, die daarin niet aanwezig zijn. Er is een tendens, meningen aan de Tenach toe te schrijven, die uit het menselijk hart komen. Wij doen dat bewust of onbewust, ook voordat wij deze meningen aan de woorden van de Tenach testen».

Ben-Meir zelf vatte zijn meningen over «religieuze» tradities als volgt samen: «Uw meningen en halachische (Rabbijnse) posities moeten zich allemaal aan de Bijbelse waarheid laten toetsen». Het is interessant, dat onlangs twee artikelen uit het tijdschrift «Tal» in een nieuw boek weer verschenen zijn en wel in de Engelse uitgave van Ben-Meirs autobiografische schetsen *From Jerusalem to Jerusalem* (van Jeruzalem naar Jeruzalem). Deze memoires van Ben-Meir werden in januari 2007 van de Bijbelleerdienst «Netivhah» in Jeruzalem gepubliceerd. ■

## ACHTERGRONDINFORMATIE UIT ISRAËL

### ■ MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TOT DE 100 INVLOEDRIJKSTE PERSONEN TER WERELD

## Israëlische bij de wereldtop

Jaarlijks geeft «Time Magazine» een lijst uit, waarin de 100 invloedrijkste personen van de wereld opgesomd worden. Dit jaar behoort ook de Israëlische minister van buitenlandse zaken, Tzipi Livni, daarbij.

In de lijst worden personen genoemd, die het wereldgebeuren beslissend vorm hebben gegeven, bijvoorbeeld Paus Benedictus XVI, de gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, de burgemeester van New York, Michael Bloomberg, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Condoleezza Rice en de Duitse bondskanselier, Angela Merkel. Ook Israëls minister van buitenlandse zaken, Tzipi Livni, die tot de regeringspartij «Kadima» (Voorwaarts) behoort en sinds januari 2006 als Israëls minister van buitenlandse zaken fungeert, staat in de voorste rijen.

Tzipi Livni werd gerangschikt onder een groep van 21 personen, die als «leidende persoonlijkheden en revolutionairen» betiteld werden. Daartoe behoort

ook de Saoedische koning Abdullah en de hoogste rechtsgeleerde van Iran, ayatollah Chamenei.

Livni werd in 1958 geboren. Zij is getrouwd en moeder van twee kinderen.

In het leger diende zij als luitenant en was daarna actief bij de Mossad. Bovendien heeft zij meerdere jaren

ervaring als advocaat in het openbare recht en in het handelsrecht.

Condoleezza Rice becommentarieerde de opname van Livni in de lijst met de volgende woorden: «Haar standvastigheid en haar doorzettingsvermogen ook in de moeilijkste omstandigheden, getuigen van haar sterke karakter. Zij is een persoonlijkheid, die altijd boven anderen zal uitsteken». Volgens Rice heeft de Israëlische minister van buitenlandse zaken de

bekwaamheid, grote taken aan te kunnen. Niet voor niets is Livni na Golda Meïr de tweede vrouw die de buitenlandse politiek van de staat Israël leidt. In Israël waardeert men haar bijzonder voor haar rechtlijnig en analytisch denken, haar duidelijke manier van uitdrukken en haar vermogen om spontaan en met scherpe tong te reageren, zonder beledigend te worden. AN

**Commentaar:** De Joden behoorden altijd al tot de meest invloedrijke personen ter wereld. Veel beroemde mensen waren en zijn Joden of tenminste van Joodse komaf. Dat was in Bijbelse tijden al zo, denk bijvoorbeeld aan Jozef en Daniël, die de hoogste ambten in Egypte en Perzië bekleedden. Maar de meest invloedrijke persoon van alle tijden tot op heden en tot in eeuwigheid is Jezus Christus. Deze Jood bracht de hele wereld de verlossing. Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. CM ■

**Livni is getrouwd en moeder van twee kinderen**