



«Hezbollah gaat zeer doortrapt te werk» Pagina 12



Wanneer iemand de katoesja's om de oren vliegen Pagina 21

ISRAEL

NIEUWS UIT

Nr. 9 – September 2006

Gedachten over de oorlog

Pagina 15

Een held in Israël

Het verhaal van een held, die onbaatzuchtig voor anderen zijn leven liet.
Pagina 23



בית שלום
www.beth-shalom.nl

■ EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

Sjavoet (Pinksteren), het feest van de gaven van God

«Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn» (Hand. 2:32).

DR. GERSHON NEREL – DEEL 2

Op vrijdag, 2 juni 2006 vierden in het westelijk van Jeruzalem gelegen Yad Hashmona, talrijke Messias belijdende gelovigen uit Israël samen het Sjavoet-feest (Pinksteren). Ongeveer 1000 mensen kwamen uit 15 verschillende plaatsen van het land. Van Haifa in het Noorden tot Eilat in het Zuiden, van Galilea tot in de woestijn Negev waren in totaal ongeveer 25 gemeenten vertegenwoordigd. Alle bezoekers verzamelden zich buiten in een feestelijke en toch ongedwongen atmosfeer, om gemeenschap te beleven, met elkaar te zingen en elkaar te bemoedigen. De manifestatie werd georganiseerd – al meer dan 10 jaar – door de Messiaans-Joodse Alliantie van Israël (Messianic Jewish Allianc of Israël).

De feestelijkheden begonnen om 10.30 uur met levendige, door het blaasorkest «Kol Lesimcha» (stem voor vreugde) gespeelde muziek. De musici, 16 jonge gelovigen uit het Noorden van het land, speelden bekende, Messiaanse liederen. Terwijl zij op hun trompetten, fluiten, hoorns en andere instrumenten de melodieën speelden, zongen de, in de schaduw van de bomen zittende, bezoekers mee. In het middelpunt van dit programmaonderdeel stonden «geestelijke eerstelingsvruchten». Daarmee werden nieuwe composities bedoeld, die door zangers en kleine instrumentale groepen uit negen plaatselijke gemeenten opgevoerd werden. Gedurende de hele dag verheugden zich de bezoekers in de bijdragen van verscheidene leeftijdsgroepen. Allen werden vertederd door het korte aanvangspel, dat de kinderen in kleurrijke kostuums onder het thema «Wapenrusting Gods» opvoerden: omgord met de waarheid, met de gerechtigheid als borstharnas, met het schild des geloofs, de helm des heils op het hoofd en het zwaard des Geestes, het Woord Gods, in de hand (Ef. 6:13-18).

De kinderen hadden ook veel vreugde in het speciaal voor hen uitgewerkte programma. Eerst maakten zij «kronen» van bonte bloemen en vulden korven met vruchten van het seizoen.

Dan marcheerden ze langzaam en plechtig in een rij naar het podium en stelden zich daar op, met hun gelaat naar de bezoekers. Deze zaten op stoelen in het gras, onder schaduwgevende netten, die men daar de vorige dag opgesteld had.

Voorganger Ofer Amitai van de gemeente «El-Roii» («De God, Die mij ziet») uit Jeruzalem, hield een korte prediking, waarvan de inhoud op Sjavoet afgestemd was. Hij behandelde het thema «geven» vanuit het perspectief van de Bijbel. God gaf Zijn Woord, Zijn waarheid, Zijn Zoon. Dagelijks geeft God alle mensen, goeden en bozen, het zonlicht en de regen (Mt. 5:45). 2000 Jaar geleden goot Yeshua op het Sjavoetfeest Zijn Heilige Geest op Zijn discipelen uit (Hand. 2) en dit gebeuren gaat tot op heden door. Daarom, zo luidde de conclusie van Amitai, moeten ook wij ons aan God geven als «... een levend, heilig en Gode welgevallig offer...» (Rom. 12:1).

Net als in de afgelopen jaren werden jonge ouders gevraagd, hun in het afgelopen jaar geboren kinderen naar voren, naar het podium te brengen. Twaalf echtparen gaven gevolg aan deze uitnodiging. Drie oudsten spraken een dankgebed uit en baden om de zegen des Heren voor kinderen en ouderen. Een jonge Ethiopische gelovige vertelde, hoe de Here na lange tijd de gebeden van hem en zijn vrouw verhoorde en hun vorig jaar een leuke kleine dochter geschonken heeft.

Op het terrein, waarop de bijeenkomst plaatsvond, was ook een boekenstand met een grote keuze aan literatuur en muziek. De He-

breeuwse uitgave van het boek «De Da Vinci Code – Feit of Fictie» van Erwin Lutzer trok vooral de aandacht, te meer daar het werk als gratis exemplaar aangeboden werd. Met duidelijke woorden onthult de auteur de onjuiste hypothesen van de roman en de gelijknamige bioscoopfilm «Sakrileg».

Om 16.00 uur was de bijeenkomst afgelopen. Voor de terugtocht van de bezoekers stonden bussen klaar, die



door de plaatselijke gemeenten gehoord waren. Bij deze samenkomst voor het Sjavoet-Feest kwamen gelovigen van verscheidene herkomst bij elkaar. Een veelvoud van talen was te horen, vooral Hebreeuws, Russisch, Amharisch (Ethiopisch), Engels en Spaans. Alle voordrachten en toespraken op het podium vonden echter in het Hebreeuws plaats.

God heeft zondige mensen inderdaad veel gaven gegeven, zowel in geestelijk alsook in materieel opzicht. Zijn gaven zijn gratis, maar niet goedkoop. Veeleer zijn zij uiterst kostbaar. Voor al deze gaven heeft Yeshua veel getuigen in Jeruzalem, Judea en geheel Israël. Deze getuigen behoren niet tot een ondergrondse beweging – juist integendeel. ■